

KANALBUSS

i samarbete med

Komfort Resor

Där kvalitet är tradition

Följ med på vår resa till Barcelona och Costa Brava-kusten

8-dagars flygresa med avresa måndag 16 oktober 2023

Vi välkomnar alla på vår 8-dagars flygresa till Barcelona, Kataloniens huvudstad och Spaniens näst största stad! Boendet är i Malgrat de Mar på den vackra Costa Brava-kusten norr om staden. Barcelona är en världsmetropol som erbjuder det mesta – enastående kultur, otrolig arkitektur, sol, bad, fantastisk gastronomi och självklart fotboll i världsklass. På dagarna strosar man gärna längs stadens mest kända gata La Rambla där det finns både uteserveringar och köpcentrum. Under resans gång får vi även lära känna Barcelonas omgivningar och den vackra kusten norr om staden. Vi bor i Malgrat de Mar som är en av Costa Bravas många trevliga badorter. Hjärtligt välkomna till en härlig sensommarresa!



Barcelona by night

(Foto: Barcelona Tourism)

Måndag 16 oktober: Vi flyger till Barcelona

Vi samlas tidig morgon i Skärblacka, Linköping, Norrköping, Nyköping och Gnesta för busstransfer till Arlanda Flygplats och tar oss sedan med Norwegian Air International kl. 10:25 direkt till Barcelona. OBS: Ingen mat ingår på planet men man kan köpa enklare mackor, wraps och drycker ombord. Vid ankomst till Barcelonas flygplats kl. 13:50 hämtar vi vårt bagage och samlas utanför tullområdet där vår spanska buss väntar för att köra oss norrut mot Costa Brava-kusten. Efter en dryg timmes färd checkar vi in på det nyrenoverade och fina Aqua Hotel Silhouette i badorten Malgrat de Mar. Kanske hinner vi med ett dopp i havet innan vi samlas för välkomstdrink och middag i hotellets restaurang, där även vin och vatten ingår till maten! Efter en lång dag längtar nog många till en god natts sömn.

Tisdag 17 oktober: Barcelona och Torres vingård

Frukost på hotellet innan vi startar resans första utflykt kl. 09:00. Vi möter nu vår duktiga lokalguide Carmen Rios Sanchez som är uppvuxen i Sverige och pratar svenska som en göteborgare! Carmen är med oss som guide under hela vistelsen i Spanien. Med bussen tar vi oss in till Barcelona och börjar vår rundtur i staden. Vi besöker områdena Les Corts, Camp Nou, Palacia Nacional, Montjuich med Olympiastadion och Palau Sant Jordi. När det är lämpligt stannar vi till för en kortare fikapaus vid utsiktsplatsen Mirador del Alcalde. Efter denna intressanta förmiddagsrundtur kör vi söder- och västerut



mot Villafranca del Peñedes. Katalonien står idag för ca. 25% av Spaniens totala vinproduktion. Här framställs viner av många olika slag och gemensamt för dem alla är att de håller mycket hög kvalitet. Vi besöker först Jordi och Katy's trevliga restaurang, Sant Jordi Ca la Katy, där vi får avnjuta en utsökt hemlagad tre-rätters lunch med gott Penedés vin. Om vädret tillåter avnjuter vi lunchen under skuggan av fina mullbärsträd. Efter denna delikata måltid åker vi vidare till välkända Torres Bodegas som ägs av familjen Torres, femte generationen, och representeras av Miguel A. Torres. En videofilm tar oss tillbaka i historien och berättar om både familjen och utvecklingen av vinerna. Vi

bjuds på en intressant introduktion av vinets historia och får lära oss lite om Kataloniens vindistrikt samt följa druvans spännande process från druva till vin. Vi får även en behaglig tur med ett litet tåg genom de vackra omgivningarna och besöker La Catedral del Vino, vinets katedral – en mycket speciell upplevelse. Vi får se fermenteringstankarna och upptappingssektionen för att sedan avsluta vårt besök med provsmakning av tre olika sorters vin. Det blir tid över till att köpa med oss viner från Torres-butiken för den som önskar. Sedan lämnar vi Torres Bodega och vänder tillbaka till Malgrat de Mar för att avsluta dagen med middag på hotellet, självklart ingår det även denna kväll vin och vatten till maten.

Onsdag 18 oktober: Costa Brava med båt och buss, Tossa samt trivsamma bodegan El Paratge

Efter frukost promenerar vi ned till stranden i Malgrat de Mar. Här stiger vi ombord på båten till Tossa de Mar, romarnas Turissa. Det blir en härlig tur längs med den vackra "vilda kusten" – Costa Brava, en fantastisk kust som man måste uppleva från havet! Kusten är explosiv med vacker natur av korkekar, strandtallar och pinjeskog som täcker bergsformationerna ned mot havet. Den fina vegetationen är fylld med dofter av rosmarin, timjan och lavendel. Titt som tätt ser vi mindre badstränder, mysiga badvikar med kristallklart azurblått vatten som bjuder in till härliga dopp. Vi njuter av Tossa – Marc Chagalls blåa Paradis. Den vitryske konstnären tillbringade somrarna 1933 och 1934 i Tossa de Mar. La Vila Vella, Den Gamla Staden, tar oss tusen år tillbaka i tiden. Efter detta intar vi en smakfull tre-rätters lunch med gott vin från trakterna. Mätta och belåtna åker vi nu vidare med buss till Lloret de Mar för att avsluta utflykten med ett trevligt besök på Bodega Paratge. Här får vi provsmaka lantviner, sherry, likörer, goda katalanska lufttorkade korvar, välsmakande skinka samt får- och getost. Den läckra anjovisfyllda oliven och den söta spanska mandel- och honungnougaten kan man bara inte avstå! Det lär bli allsång i bussen när vi vänder vi tillbaka till Malgrat de Mar. Gemensam middag serveras på hotellet.



Vackra Costa Brava-kusten

Torsdag 19 oktober: Ledig dag i Malgrat de Mar för sol och bad eller andra strövtåg i staden

Sovmorgon för de som så önskar. Hela dagen är ledig till egna strövtåg – njut av sol och bad om vädret tillåter, ta en promenad längs stranden eller strosa runt i stadens mysiga stadskärna. Vi samlas under kvällen för gemensam middag i hotellets restaurang.

Fredag 20 oktober: Barcelona i Gaudis fotspår, middag och vattenspelet "La Font Mágica"

Förmiddagen ledig till egna aktiviteter. Efter lunch på hotellet beger vi oss tillbaka till vackra Barcelona, staden med över 2 000 år lång och innehållsrik historia. Den medeltida arkitekturen finns fortfarande bevarad i Ciutat Vella, gamla staden. Vi påbörjar stadsrundturen med att upptäcka distriktet Sant Martí som även kallas Kataloniens Silicon Valley. Ett innovativt högteknologiskt affärsområde med många intressanta arkitektoniska byggnader som erbjuder fantastiska kontraster från jugendstil till avantgarde. Turen fortsätter sedan till katedralen La Sagrada Familia av den berömde katalanske arkitekten Antonio Gaudí. Vi stannar här för att i detalj kunna studera dess vackert utsmyckade fasader och fångas av en underbar blandning av natur och arkitektur innan vi fortsätter till den vackra Triumfbågen som var den officiella ingången i den första internationella världsutställningen i Barcelona 1888.



La Sagrada Familia

Här stannar vi och tar oss till fots in i den fina Cuitadellaparken för att se den storslagna fontänen av Jospe Fontserè. Därefter vidare in till hjärtat av Barcelona och den vackra boulevarden Paseo de Gràcia för att se Casa Batlló och La Pedrera, två fantasifulla hus av Antonio Gaudí som båda är inskrivna i UNESCO's världsarvslista. Innan middagen njuter vi av en promenad i de vackra gotiska kvarteren med den fina katedralen La Seu och torget Plaza Sant Jaume i stadens politiska centrum med rådhuset Ayuntamiento och regeringshuset Palau de la Generalitat. Dessutom får vi ett par timmar på egen hand att promenera på La Rambla – den kanske mest kända gatan i Barcelona. En av dagens höjdpunkter blir en trevlig och god paellamiddag i Olympiahavnen för att senare ta oss till vackra Plaza España och avsluta kvällen med ett fantastiskt skådespel av ljus, musik och vatten vid den magiska fontänen La Font Mágica. Även under denna trevliga utflykt har alla sinnen stimulerats och vi vänder tillbaka till Malgrat de Mar många fina minnen rikare.



La Font Mágica – vattenspelet på Plaza España

Lördag 21 oktober: Salvador Dali och den medeltida staden Besalú med lunch i Empuriabrava

Efter frukost bär det i väg till Salvador Dalí's födelsestad Figueres och hans fantastiska museum. Det blir en djupdykning i Dalí's surrealistiska och bisarra värld, hans unika personlighet och stil präglar all konst samt hela byggnaden i sig. Ett extremt roligt museum att utforska och Dalí själv beskriver det som: "Jag försöker skapa fantastiska ting, magiska ting, drömlika ting. Världen behöver mer fantasi. Vår civilisation är alltför mekanisk. Vi kan göra det fantastiska verkligt och då blir det verkligare än det som faktiskt existerar." Besöket blir en sann upplevelse! Vi avnjuter en härlig lunch i Empuriabrava som även kallas Costa Bravas Venedig med sina många kanaler. Därefter vänder vi nosen västerut mot Besalú som är en av Kataloniens vackraste medeltida städer. Besalú hade under medeltiden en stor och viktig judisk koloni med stort inflytande. Judarna stängdes in i ghetto under den spanska inkquisitionen. I Besalú har man gjort upptäckten av en befintlig Mikwa, ett judiskt badhus, unikt i hela Spanien. Vi strövar i byn och provar den lokala likören Ratafia innan vi återvänder till hotellet lagom till middagen.



Salvador Dalí



Söndag 22 oktober: Ledig dag i Malgrat de Mar för sol och bad eller andra strövtåg i staden

Ytterligare en ledig dag för egna strövtåg. Ta gärna en sen frukost efter att ha sovit ut gott efter gårdagens intressanta dag. Hela dagen har vi fri för egna aktiviteter så passa på att sola och bada vid hotellets fina swimmingpool om vädret tillåter, ta en promenad längs stranden eller strosa runt i stadens mysiga stadskärna – valet är helt och hållet ditt! Gemensam middag på hotellet medan vi njuter av vår sista kväll tillsammans på denna resa.

Måndag 23 oktober: Hemresa med många härliga minnen i bagaget!

Frukost serveras på hotellet. Vår transferbuss avgår från hotellet kl. 11:00 till Barcelona Flygplats och vårt direktflyg avgår kl. 14:35 med Norwegian Air International. Vi landar på Arlanda Flygplats i Stockholm ungefär kl. 18:10. När vi hämtat ut vårt bagage väntar Kanalbuss på oss för färd tillbaka mot våra hemorter. Tack för denna gång – på återseende!

Växla EURO förmånligt på Forex eller X-Change, eller ta ut EURO på uttagsautomater i Spanien

Anmälan:

Gör du till Kanalbuss, Tel 011-590 70 eller info@kanalbuss.se

Researrangör:

Kanalbuss i Norsholm AB i samarbete med Komfort Resor i Göteborg

PRIS: 14 950 kr (Enkelrumstillägg: 1 850 kr)

I priset ingår:

- Busstransport från våra hemorter till Stockholm Arlanda Flygplats T&R
- Direktflyg med Norwegian Air International Stockholm-Barcelona T&R
- 7 nätter på Aqua Hotel Silhouette i Malgrat de Mar inkl. halvpension (frukost och middag)
- Vin och vatten till alla middagar (dock ej öl eller läsk) 1/4 l vin och 1/4 l vatten per person/dag
- Alla utflykter enligt resebeskrivningen inkl. nämnda entréer och arrangemang
- Svensktalande lokalguide Carmen Rios Sanchez under alla dessa utflykter
- 1 trerätters lunch på Sant Jordi Ca la Katy
- 1 trerätters lunch i Tossa de Mar
- 1 lunch på hotellet i Malgrat de Mar
- 1 Paellamiddag i Barcelona
- 1 lunch i Empuriabrava
- Reseledare är Eleonor Fornander från Kanalbuss

Glöm ej giltigt pass!

Avgångstider:

Skärblacka, Eskilsvägen 23 kl. 03:15

Linköping, Fjärrbussterminal kl. 03:50

Norrköping, Resecentrum C3-C6 kl. 04:25

Nyköping, Brukslagarvägen kl. 05:15

Gnesta, Mejerigatan Parkering (bakom ICA Supermarket) kl. 06:00

Resebagage per person:

1 x 23 kg incheckat bagage

1 x 10 kg handbagage

För mer information om olika sevärdheter på resan kan du via internet surfa in på följande sajter:

www.norwegian.se (flygbolaget vi åker med)

www.aquahotel.com/en/hotels/hotel-silhouette-spa/ (hotellet vi bor på i Malgrat de Mar)

www.barcelona-guide.se (turistinformation med tips på svenska om vad man kan göra i Barcelona)

www.spain.info/en/destination/malgrat-mar/ (turistinformation om Malgrat de Mar)

www.torres.es (vingården Torres i Villafranca del Peñedes)

www.restaurantsantjordicalakaty.cat (lunchrestaurangen Sant Jordi Ca la Katy)

www.salvador-dali.org (Salvador Dalí museum i Figueres)

www.youtube.com/watch?v=8DFHyxIJdn0 (film på Youtube med vattenspelet La Font Magica i Barcelona)



Arkitektur i Barcelona a la Antoni Gaudi



Vårt hotell i Malgrat de Mar

(Foto: Aquahotels)

Välkommen till sensommarens trevligaste flygresa!